



Zondag 29 juni was de laatste zondagsschoolmiddag voor de zomervakantie. De oudste kinderen

(groep 7) namen deze middag afscheid. Het thema van de afscheidsmiddag was: 'Wat zal jouw toekomst brengen?' De vertelling uit de Bijbel ging over de verzoeking van de Heere Jezus in de woestijn. De meester vertelde hoe Adam en Eva zich in het paradijs door de duivel lieten verleiden en hoe Jezus in de woestijn werd verzocht, maar niet zondigde. Hij kwam juist om zondaren te redden. Dit was de boodschap die de kinderen ook deze laatste zondagsschoolmiddag mee mochten krijgen. De meester wees hen op Jezus en moedigde hen aan Zijn voorbeeld te volgen als er verleidingen zijn.

Nadat de kinderen van groep 7 een Bijbel en dagboek of een HSV-Jongerenbijbel kregen, zongen zij het eerste couplet van 'Wat de toekomst brengen moge.' Het laatste couplet van dit lied werd daarna toegezongen:

'Waar de weg hen brengen moge,  
aan des Vaders trouwe hand  
gaan zij met gesloten ogen  
naar het onbekende land.  
Wil hen als een kind behand'len,  
dat alleen de weg niet vindt:  
neem hun hand in Uwe handen  
en geleid hen als een kind.'

Na het dankgebed nam groep 7 afscheid van de leiding.

[U kunt hier een aantal foto's van de afscheidsmiddag bekijken.](#)